

# Fons Thijs



*Ik ben niet geboren om te haten,  
maar om lief te hebben.*

*Antigone, vers 521, Sophocles*

Wij nemen afscheid van

de heer

*Fons Thijs*

*'Fons van de Lier'*

echtgenoot van mevrouw

Elly Mayer

Hij werd geboren in Opitter op 16 december 1939  
en is thuis zachtjes van ons heengegaan  
in Bree op 18 april 2025.

---

Het afscheid en de asvertrooiing op begraafplaats  
'De Kluis' in Bree zullen in intieme kring plaatsvinden.

Gelegenheid om Fons een laatste groet te brengen in  
het uitvaartcentrum Creemers, Cobbestraat 26 in Bree  
op **donderdag 24 april 2025 van 19.00 tot 20.00 uur.**

Rouwadres: Familie Thijs - Mayer  
p.a. Cobbestraat 26, 3960 Bree  
[www.begrafenissencreemers.be](http://www.begrafenissencreemers.be)

Echtgenoot van

Elly Mayer

Baasje van

 Obi

Papa en bompa van

Twan en Els Swennen - Thijs

Bjorn, Lette

Kevin en Katia, *Lalia*,  

Delen in dit verdriet: zijn schoonbroer, schoonzussen,  
neven en nichten.

De families Thijs, Mayer, Reyskens en Thora.

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Jeunen,  
thuisverpleging Veronique, Carine, Peterke en Esther,  
Familiehulp Ingrid en in het bijzonder Marc, Jan en Liliane  
voor hun steun en liefdevolle zorgen.*