





*Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zegt: "Ik ben wat moe",  
maar op een keer ben je  
aan je laatste beetje toe.*

Wij nemen afscheid van  
de heer

*Michel Huybers*

echtgenoot van wijlen mevrouw

**Maria van de Broek** (†1984)

levensgezel van wijlen mevrouw

**José Jansen** (†2008)

Hij werd geboren in Hamont op 8 juli 1934 en is  
zachtjes van ons heengegaan in het WZC Hoevezavel  
in Lommel op 26 januari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in  
de **Sint-Laurentiuskerk in Hamont op  
vrijdag 2 februari 2024 om 10.30 uur**,  
waarna we hem te rusten leggen bij zijn  
echtgenote Maria op het Boskerkhof aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren  
in de kerk vanaf 10.00 uur.

Rouwadres: Familie Huybers  
p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel

Dit melden u

De kinderen van José die hij als de zijne aanschouwde

Carlo Mertens

Alex Mertens

† Alain Mertens

Monique Mertens en Dennis Mentens

† Benny Mandos en Brigitte Mertens, Guy Smet

Zijn petekind

Glen Mandos en Kevin Verluyten

Zijn nicht

Irène Geurts

Delen in dit verdriet: zijn zussen, broers, schoonbroers,  
schoonzussen, neven en nichten

De families HUYBERS, VAN DE BROEK en JANSEN.

*Met bijzondere dank aan Annie en Miet en  
dank aan zijn huisarts Dr. Luc Ieven,  
verpleegkundigen en personeel van WZC Hoevezavel  
in Lommel en het Wit-Gele Kruis  
voor hun steun en goede zorgen.*

*Liever geen bloemen, maar een gift aan  
SOS Kinderdorpen op rekeningnummer BE80 3100 1447 1577  
met vermelding 'Michel Huybers'.*