



*En als ik dood ben, treur dan niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.*

Wij nemen afscheid van



mevrouw

Godelieve
Van Dijcke

echtgenote van
de heer

Frans Thaens

(† 2021)

Zij werd geboren in Genk op 25 juli 1938
en is zachtjes van ons heengegaan in
het ZOL Campus Maaseik op 7 augustus 2023.

De afscheidsdienst en het te rusten leggen bij Frans
op de begraafplaats van Neerglabbeek zullen
in intieme kring plaatsvinden.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Godelieve in
het uitvaartcentrum Creemers, Cobbestraat 26 te Bree op
vrijdag 11 augustus 2023 van 19.00 tot 20.00 uur.

Ma en oma van

Patrick Thaens
Dirk en Annemie Thaens - Wanten
Laura en Michiel

Delen in dit verdriet: haar zus, broer, schoonzussen,
schoonbroers, neven en nichten.

De families VAN DIJCKE, THAENS, NEYENS en HOUSEN.

*Met dank aan haar huisarts Dr. Piet Schurgers,
Familiehulp, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
en Imens voor hun steun en goede zorgen.*

Rouwadres: Familie Thaens - Van Dijcke
p.a. Cobbestraat 26 ,3960 Bree
www.begrafenissencreemers.be