



*Nu het rumoer rondom je is verstomd,
de stoet voorbij is,
de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
wij zeggen veel te gauw: "t is voorbij".
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei.
Vaarwel en tot ziens.
Toon Hermans*

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, is van ons heengegaan mijn dierbare vrouw, lieve mama en trotse oma

Roza van den Broek

echtgenote van

Frans Janssens

Zij werd geboren te Baarle-Nassau op 20 februari 1936 en is, voorzien van het sacrament van de Zieken, van ons heengegaan in het Home O.L.V. van de Kempen te Ravels op 11 augustus 2022

Frans Janssens

Annemie en Ronny Moonen - Janssens
Rob en Shari
Amy, Jake
Danique en Floris
Roselinde Janssens en Marc Jansen

Rouwadres: Familie Janssens - van den Broek
Molenbaan 25
2387 Baarle-Hertog (B)

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen tijdens de dienst op vrijdag 19 augustus 2022 om 14.00 uur in de Sint-Remigiuskerk te Baarle-Hertog, waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden.

Het gezin zal later op de dag de urne van moeder gaan begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Baarle-Hertog.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Roza op donderdag 18 augustus 2022 van 19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

U kunt uw schriftelijke condoleance achterlaten in het register achter in de kerk, in het uitvaartcentrum of via www.begrafenissencreemers.nl