

*De bomen komen uit de grond
en uit de stam hun twijgen.
En ieder vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
Je ziet ze vallen naar de grond
en dan opnieuw gaan groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.*

Toon Hermans



Veel te vroeg en onverwacht,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze papa

de heer

Hubert Haels

Hij werd geboren in Bree op 24 maart 1956
en is onverwacht van ons heengegaan
in het ZOL St.-Jan in Genk op 26 april 2022.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal opgedragen worden in **de parochiekerk
O.L.Vrouw van Gerdingen, Barrierstraat in Bree**
op zaterdag 30 april 2022 om 10.30 uur, waarna
we hem te rusten leggen op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid om Hubert een laatste groet te brengen
in het funerarium Creemers, Cobbestraat 26 te Bree
op vrijdag 29 april 2022 van 19.00 tot 20.00 uur.

Schriftelijk rouwadres: Familie Haels
p.a. Cobbestraat 26, 3960 Bree
www.begrafenissencreemers.be

Papa en opi van

Maarten en Anne
Elder
Folke

Hanne en Dennis
Andries
Lennert

Nele en Maarten
Twan
Tille

Camille en Jan

Delen in dit verdriet: zijn broers, zussen, schoonzussen,
schoonbroers, neven, nichten,
goede vriendin Wendy en
Anita, de mama van de kinderen.

De families HAELS en VANDEWAERDE.