



*Diegene die ik liefheb verlaat ik
om diegene die ik liefhad terug te vinden.*

Wij nemen afscheid van onze lieve moeder,
trotse oma en omaatje

Anna Kersemans

weduwe van

Louis Boeren

* Baarle-Hertog, 29 oktober 1924
† Merksplas, 15 februari 2022

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,
afscheid te nemen tijdens de dienst op **donderdag
24 februari 2022 om 11.00 uur in de Sint-Remigiuskerk
te Baarle-Hertog**, waarna de crematie in stilte
zal plaatsvinden.

Later op de dag gaan we haar urne bijplaatsen in
het graf van onze pa op de algemene begraafplaats
van Baarle-Hertog

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Anna
op **dinsdag 22 februari 2022 van 19.00 tot 20.00 uur**
in het uitvaartcentrum Creemers,
Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

Wilt u ons toch schriftelijk een warm hart toedragen
dan kunt u dat doen door het condoleanceregister in
te vullen achter in de kerk, een kaartje te sturen of
een condoleance achter te laten op
www.begrafenissencreemers.nl

Rouwadres: Tommel 21, 2387 Baarle-Hertog

† Terry en † Conny Jansen - Boeren
Cindy en Igor
Lucas, Julian
Wendy en Jac
Rick, Sanne, Nina

Cor Boeren en Riet Sprangers
Stijn en Kim
Kaat, Lotte, Wout
Ellen
Karolien en Anneleen
Anna, Katrijn
Janne en Koen
Leon, Victor

Maria en Jos Jansen - Boeren
Paul
Ann en Guy

Lucia en Sjaak Buijckx - Boeren
Esther en Dennis
Niels en Ellen
Yara, Tygo
Evelien en Bram
Milo, Bodi

† Jan en Carina Boeren - Goovaerts
Geert en Ellen
Stan
Lies en Steven
Robbe, Sepp

Ad en Monique Boeren - van Sambeek
Ruben en Paco
Michelle en Sam

José en Ron Smeekens - Boeren
Joyce en Bas
Dewi
Dorine en Joost
Morris
Eloy

Delen in dit verdriet: haar zussen, broer, schoonzussen en
schoonbroer, neven en nichten.