



*En als ik dood ben, treur dan niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.*

Wij nemen afscheid van de heer



Frans
Thaens

echtgenoot van mevrouw

Godelieve
Van Dijcke

Hij werd geboren in Gerdingen op 26 december 1936
en is zachtjes van ons heengegaan in
het ZOL Campus Maaseik op 4 juli 2021.

Lid van duivenbond De Witbaard Gruitrode.

De afscheidsdienst en het te rusten leggen op
de begraafplaats van Neerglabbeek zullen
in intieme kring plaatsvinden.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Frans in
het funerarium Creemers, Cobbestraat 26 te Bree op
donderdag 8 juli 2021 van 19.00 tot 20.00 uur.

*Gelieve rekening te houden met de geldende maatregelen.
Het dragen van een mondkap is verplicht.*

Als u de familie een warm hart wil toedragen,
dan kan u een kaart sturen met uw persoonlijke
herinnering aan Frans of online condoleren.

Echtgenoot van

Godelieve Van Dijcke

Pa en opa van

Patrick Thaens
Dirk en Annemie Thaens - Wanten
Laura en Michiel

Delen in dit verdriet: zijn broer, zussen, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten.

De families THAENS, VAN DIJCKE, HOUSEN en NEYENS.

*Met dank zijn huisarts Dr. Piet Schurgers,
Familiehulp en de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
voor hun steun en goede zorgen.*

Rouwadres: Familie Thaens - Van Dijcke
p.a. Cobbestraat 26 ,3960 Bree
www.begrafenissencreemers.be