

*Het doet zoveel pijn  
te weten dat je er niet meer bent  
maar die herinneringen aan jou  
van allen die je hebben gekend,  
doen meer dan dat er woorden zijn.*

# Riet van der Kaa - van Dijk

weduwe van

## Koos van der Kaa

\* Goirle, 17 aug 1933  
+ Baarle-Nassau, 7 feb 2021

*We bedanken iedereen voor alle steun,  
medeleven en de vele lieve woorden.*

Correspondentie adres: Chaamseweg-Hazenberg 2C, 5113 BJ Ulicoten



Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt om de afscheidsdienst en crematie in besloten kring te laten plaatsvinden.

We stellen u in de gelegenheid de dienst live mee te volgen via [www.uwafscheidonline.nl](http://www.uwafscheidonline.nl) op donderdag 11 februari 2021 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid om afscheid van Riet te nemen op woensdag 10 februari 2021 van 18.30 tot 19.00 uur in uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau. De familie is hierbij niet aanwezig.

Wilt u de familie toch schriftelijk een warm hart toedragen dan kunt u dat doen door een kaartje mee te brengen, te sturen of online via [www.begrafenissencreemers.nl](http://www.begrafenissencreemers.nl)

Riet is op 17 augustus 1933 in Goirle geboren in het gezin van Dijk.

In Alphen is ze opgegroeid met 3 zussen en 4 broers. Van jongs af aan heeft ze leren aanpakken, want stil zitten was er niet bij. Met Koos van der Kaa trouwde ze op 21 mei 1958 en ze kregen samen vijf zonen aan de Dorpsstraat in Ulicoten.

Die mochten veel zoals crossen en radio Monaco, maar regels waren er wel.

Het was altijd de zoete inval thuis. Moeder was een hardwerkende, gastvrije vrouw, die veel van bloemen hield. Ze hield ook van volksdansen en de radio stond altijd aan.

Ze was dol op de klein- en achterkleinkinderen en een moderne oma die ook van gabbermuziek hield. Riet zag er altijd graag goed uit. Vele kaarsjes heeft ze aangestoken bij Maria en de H. Bernardus. Samen met pa en opa heeft ze vele mooie vakanties gehad, huifkartochten en uitjes o.a. met de Zonnebloem. Altijd was er een hond in huis en later een poes. Toen hun gezondheid minder werd zijn ze van de Beekdal naar Janshove verhuisd, waar ze liefdevolle zorg kregen.

Verdrietig was het afscheid van schoondochter Lian en van Koos, waar ze bijna 61 jaar mee getrouwd was. Dierbare herinneringen bewaren we aan de diamanten bruiloft, die ze mochten vieren. Daarna ging het steeds verder achteruit met haar.

Haar laatste verjaardag bij Corné was nog een fijn samenzijn als gezin.

Riet, moeder, oma, omi/superoma: Bedankt voor alles!

Gerard en Joke  
Sandra en Bastin  
*Olaf*  
Erica en Roy  
Chantal  en Joost  
*Thijs*  
Wim en Carine  
Annemiek en Rudy  
*Stan, Lot, Fien*  
Marco en Moniek  
*Tess, Saar*  
Maarten en Dorien  
*Norah, Rowan*  
Jan en Jacqueline  
Jolanda en Vincent  
*Isa*  
Judith en Victor  
*Inez, Luce*  
Corné en Anita  
Eline en Marieke  
Amy  
Ben en † Lian, Jolanda  
Bram en Sarah  
Fieke en Alwin