



*Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.  
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.  
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.*

Wij nemen afscheid van

mevrouw

# Madeleine Verhoeven

\* Achel, 17 december 1949

† Pelt, 17 januari 2021

Lieve mama en trotse oma van

Ronny en Esther van den Dungen - van Hoof  
Kenzo en Zoë  
Kyan

Delen in dit verdriet: haar zussen, broers, schoonzussen,  
schoonbroers, neven en nichten.

De families VERHOEVEN en MENNEN.

*Met dank aan allen die haar liefdevol verzorgd,  
verpleegd en bezocht hebben.*

De afscheidsdienst en crematie zullen in intieme kring plaatsvinden. Haar urne zal thuis een mooi plaatsje krijgen.

Als u de familie een warm hart wil toedragen, dan kan u een kaart sturen met uw persoonlijke herinnering aan Madeleine of online condoleren.

Rouwadres: Familie Verhoeven  
p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel  
[www.begrafenissencreemers.be](http://www.begrafenissencreemers.be)