

*In stilte vertrek ik voor een lange reis  
maar ik ben niet alleen, in mijn geest neem ik jullie mee.  
Jullie allen die ik beminde vergeet mij niet.*



Wij nemen afscheid van  
de heer



# August Moonen

*Ridder in de Kroonorde*

*Burgerlijk Kruis 1<sup>e</sup> klasse*

echtgenoot van wijlen mevrouw

**Lena Gabriëls** (†2017)

Hij werd geboren te Tongerlo op 12 mei 1925 en is zachtjes van ons heengegaan in het ZOL St. Barbara te Lanaken op 30 december 2020, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Pa en opa van Michel en Mia Buelens - Moonen  
Pascal

Philip en Linda Moonen - Geerkens  
Joeri  
Melissa en Pieterjan

Delen in dit verdriet: zijn zussen, schoonbroers,  
schoonzussen, neven en nichten.

De families MOONEN, GABRIËLS, SCHROYEN en RAMAEKERS.

De afscheidsdienst en urne bijzetting bij ma op de  
begraafplaats van Bree-Centrum zullen in besloten kring  
plaatsvinden.

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Martens,  
het thuisverplegingsteam van Peter Coolen,  
de poetshulpen van Net = Net en de verpleegkundigen  
van het ZOL St. Barbara voor hun steun en goede zorgen.*

Wilt ons toch schriftelijk een warm hart toedragen dan kunt u  
dat doen door een kaartje te sturen of online te condoleren.

Rouwadres: Familie Moonen - Gabriëls  
p.a. Cobbestraat 26, 3960 Bree

**DIT BERICHT IS DE ENIGE KENNISGEVING**

