

“Ons Lucske”



Wij nemen afscheid van

Luc Eikenaar

“Ons Lucske”

Geboren in Bree op 4 december 1995 en
veel te jong van ons heengegaan in
Kessenich op 7 november 2020.

Door de nu geldende maatregelen zijn wij genoodzaakt om de afscheidsdienst en het te rusten leggen op begraafplaats “De Kluis” van Bree in intieme kring te laten plaatsvinden.

Indien u de dienst via live streaming wil volgen kan u dit op zaterdag 14 november 2020 om 10.30 uur via www.klumalivestream.nl

Als u de familie een warm hart wil toedragen dan zou u een kaart kunnen sturen met uw persoonlijke herinnering aan Luc of online te condoleren op www.begrafenissencreemers.be

Schriftelijk rouwadres: Stationswal 11, 3960 Bree

Zoon van:

Luc en Chantal Eikenaar - Gielen

Broer en nonkel van:

Jan Eikenaar

Sophie Eikenaar, Walt

 Basiel, Caesar

Delen in dit verdriet zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

De families EIKENAAR en GIELEN.